



Anmeldelse: Regan Vest



KORT OVERBLIK

Genre: Samfund & historie

Udgiver: Billesø & Baltzer

Forfatter: Karsten Pedersen, Poul Holt Pedersen

Godt: Emnet suger læseren fast til bogen, billedmateriale, emnerelevans **Dårligt:** Visse steder kedeligt, opremsende og alt for jævnt sprogbrug **Sammenlagt:** 4 / 5 - Temmelig god [Køb bogen her](#)Anmeldt af: [Kenneth Jensen](#)

Alle anmeldelser er en subjektiv vurdering, og kan derfor ikke sammenlignes direkte. Har du kommentarer til anmeldelsen, så deltag i debatten herunder.

Anmeldelse

Synes godt om

Send

Vær den første af vennerne, der synes godt om dette.

I 2010 udkom bogen "Danmarks dybeste hemmelighed. REGAN VEST – regeringens og kongehusets atombunker" og bogen blev en stor succes både målt på positiv omtale og salgstal.

Og dét positive indtryk har ganske givet siddet i baghovedet på de to forfattere, da de besluttede at grave sig endnu dybere ned i statens hemmelige arkiver. De har nu gennemført endnu flere interviews med centrale aktører fra Den kolde krig.

Men hvor bogens første udgave (2010) havde mest fokus på regeringens krisestyringsorganisation og hemmelige bunkere, har den nye udgave også fået tilføjet helt nye kapitler om en skyggeadministration, der skulle lede Jylland/Fyn hvis Sjælland blev invaderet af fjenden – og de over 130 civile kommandobunkere, der – fordelt over hele landet – stod klar til Danmarks krigstidsadministration under oprustningstiden.

Den nye udgave tilføjer derfor væsentlig merværdi, selvom man allerede måtte have læst den første version fra 2010.

Tiderne skiftede

Det omfattende hemmelige netværk af bunkeranlæg, som siden 1950'erne har stået klar i bl.a. Nordsjælland til at beskytte kronjuvelerne og andre nøje udvalgte kunstværker mod en atomkrig på dansk jord, blev med tiden uaktuelt. Det stammer nemlig fra en tid hvor man ikke sagde 'hvis' der kommer en tredje verdenskrig, men 'når'. Men, som bekendt, så udeblev den.

Dengang var verden af lave. Øst og vest opbyggede atomarsenaler, der kunne tilintetgøre civilisationen op til flere gange, hvis først én af verdens superledere fik nervøse trækninger. Så politikerne herhjemme fandt i 1959 ud af, at landets politiske ledelse skulle sikres en mulighed for at styre nationen længst muligt, hvis først de atomare stridsheste blev sluppet løs og Danmark lammet af krig.

Mest for nørder og konspirationsteoretikere

Selvom vi på SoldaterNyt nyder at blive oplyst om statens forsvarsmekanismer under krige og konflikter, så kan 300 siders detaljer også blive lige... detaljeret nok. Historien om det anonymt udseende hus i den nordjyske skov gemmer på en stor hemmelighed, så ønsker undertegnede sig flere gange et lidt mere spændende sprog. Det virker hurtigt som om at bogen appellere mere til nørden, end den almene dansker. Og intet ondt i det, men det kræver en stor del interesse at læse alle trehundrede sider med lige stor iver.

Til gengæld så ér emnet spændende, og det er det som redder bogen op på fire stjerner. For hvordan skulle regeringen, dronningen, folketinget og den militære ledelses egentligt placeres under krigen? Den slags kommer bogen med et – nogenlunde præcist – svar på.

Bogen er endvidere fyldt med anekdoter om f.eks. et hemmeligholdt dødsfald, inspektionsbesøg af dronningen, statsministerens dommedagstale, øvelser i at bemyndige brug af atombomber samt historien om manden, der i alle årene løj om sin arbejdsplads.

Obligatorisk pensum

På grund af det relevante aspekt som bogens forfatter berører, så er bogen fantastisk vedkommende. Selv i en moderne terror-tid, er det aktuelt og nyttigt at kende sit eget lands historie. For dette kapitel er temmelig ubeskrevet i de gængse historiebøger. Derfor vil du, hvis du læser bogen, lynhurtigt vide mere end størstedelen af den danske befolkning – og dét har jo også sin charme.

Undertegnede anmelder vil argumentere for, at uddrag af bogen, bør være obligatorisk læsning for gymnasieelever i fremtiden. For desværre vil man nok se at den sjældne viden som bogen indeholder, vil gå tabt hvis ikke der bliver taget aktivt hånd om at vidensdele den. Og dét er Danmarks historie for vigtig til.



Telefon som ikke er sikkerhedsgodkendt fra bunkeren Regan Vest. Alt skulle kunne fungere under selv kritiske forhold, og det var vigtigt at man kendte hemmelighedsniveauet. Foto: Billesø & Baltzer